



CHARLES BURKI

1909-1994



POSTZEGELBOEKJE





Charles Burki was stapelgek op motorrijden en maakte dankzij zijn te-kentalent snel naam in de wereld van de motor- en autosport. Hij was zeer geïnteresseerd in techniek en stond als kunstenaar bekend om zijn zeer gedetailleerde tekeningen van vooral motorfietsen en auto's. Daarnaast tekende Charles duizenden reclame-afbeeldingen en boek-omslagen, illustraties, strips, affiches, kalenders, tijdschriftencovers, zeilboten en bromfietsen.

Charles Burki groeide als zoon van een architect op in Nederlands-Indië. Na zijn schooltijd vestigde hij zich in Nederland. In 1938 ver-trok Burki per motor op huwelijksreis naar Nederlands-Indië. Nadat Japan de Nederlandse regering de oorlog verklaarde werd het echt-paar krijgsgevangen genomen. Burki werd in 1943 als dwangarbeider naar Nagasaki verbannen. Charles Burki maakte onder erbarmelijke omstandigheden een prachtig getekend 'verslag' van deze tijd. Ook tekende hij zonder voorbeeld de schets die op de postzegel staat af-gebeeld. Charles en deze tekeningen overleefden op wonderbaarlijke wijze de atoombom. Charles Burki overleed in 1994 in Den Haag.







CHARLES BURKI

Tekeningen
Charles Burki

Tekst en vormgeving
Excello

Realisatie
Rekafa Special Products in samenwerking met
Koninklijke TNT Post BV

Met dank aan
Marius Corbey



8 714341 063458

artikelnummer 12345678

COLOFON

